

## I 15 – arrangörsregementet

**Vilja, Förmåga och Uthållighet** har länge varit regementets motto. Detta har alltid präglat regementets tävlingsdeltagande, men även när det gäller att arrangera tävlingar har detta ”valspråk” varit en ledstjärna. På så sätt har I 15 gjort sig känt som en uppskattad arrangör.

Några exempel på större tävlingar som regementet arrangerat är SM i Fälttävlan 1965 och Militärt VM (CISM-mästerskap) i Orientering 1991. Ett annat stort arrangemang där regementet varit engagerat är O-Ringen, Sveriges internationella femdagarsorientering, år 1986.

Det 25-års jubilerande SM i Fälttävlan som genomfördes 13 juni 1965 var en stor tävling i flera avseenden. Då anmälningstiden gått ut var det 290 personer som hade anmält sig. Gallring måste genomföras och startlistan fick därefter 218 startande. Tävlingleddare var den arrangörserfarne Per Österlund och enligt hans tidsplan var första start på punktorienteringen redan klockan 0501. Betänk då att Fältskjutningen

med kulsprutepistol genomfördes dessförinnan och att det första skjutlaget hade uttransport från kasern redan klockan 0350. Skjutningen skedde på Bråt med Torsten Frödin som banläggare. Orienteringsmomenten genomfördes i trakten av Kråkered 5 km SO om Borås. Mycket uppskattade banläggare i punktorientering var Göran Härberg och i fri orientering Arne Ericson. På Görans bana var det en flaggstång som punkt utom banan och bland Arnes kontroller var det några mosskanter som vållade problem. Slutmålet var förlagt till gården Pålsbo. Då löparna nådde dit hade de avverkat 3,8 km punkt- och 11 km fri orientering. Prisutdelare på kaserngården var regementschefen Sigmund Anfeldt, som fördelade priser från ett dignande prisbord. Sune Ellinge hade sin vana trogen lyckats påverka företagarna i Sjuhäradsbygden att skänka många och fina priser. Segrare och svensk mästare blev Harry Söderberg, Strängnäs som grundlade segern redan på Fältskjutningen där han ”sköt fullt” – 30 träffar. Flera brev finns bevarade från tävlingen

där tacksamma tävlande och ledare tackar och ger ett erkännande för ett i alla avseenden bra och sportligt arrangemang. Märkas kan också den dagorder som regementschefen gav ut dagen efter tävlingen och där han framför sitt erkännande till personalen för sättet på vilket tävlingen genomförts.

I början av 1988 fick I 15/Fo 34 uppdraget av Chefen för Armén och SMI att arrangera 1991 års Militära VM i Orientering. Planeringen startade under hösten 1988 och fortsatte under 1989 då bland annat tävlingsområdena fastställdes. Hela regementet engagerades tidigt i denna stora uppgift. Bland annat arrangerades en tävling bland de anställda om hur tävlingens logotype skulle se ut. Under början av 1990 fastställdes organisationen i stort och avtal om kartor, tävlingscentrum och områden skrevs. CISM utsåg en österrikare vid namn Franz Maier som

Technical Advisor (TA). Han skulle vara den som såg till att arrangemanget skedde på ett grannlagt sätt.

Vid 1990 års CISM i Nordnorge hade

I 15/Fo 34 en delegation ledd av regementschefen Svante Bergh på plats för att få en uppfattning om tävlingen samt att inbjuda till kommande års tävling i Borås 22-28 september. Vid hemkomsten gick förberedelserna igång för fullt. Kartor reviderades. Till banläggare utsågs major Krister Caarp, major Göran Persson och C-H Andersson från OK Orinto. Banläggningen gjordes klar, förläggningarna snyggades upp och organisationen fastställdes i detalj.

Då deltagarna började anlända 21 september 1991 hade ingen

möda sparats på att förbereda ett bra arrangemang. Antalet nationer var 19 från 4 olika världsdelar. De flesta lagen kom från Europa,



men även Brasilien (arrangör 1992) och Australien fanns på plats. Invignings- liksom avslutningsceremonin hölls på kaserngården där bland annat en särskild läktare för hedersgäster byggts upp. Invigningstalare inför även många civila åskådare var CISM representant överste Mbappe från Kamerun och överbefälhavaren Bengt Gustavsson. Förutom individuellt mästerskap tävlades det om lag- och stafettmästerskap. Arrangerande I 15 hade valt att försöka göra tävlingen så omväxlande som möjligt när det gällde terräng, banläggning och kupering. Den officiella träningen och första dagens individuella tävling genomfördes i trakten av Bottnaryd. Lagmästerskapet som avgjordes då i hållande regn vanns av Finland före Schweiz och Sovjetunionen som deltog i tävlingen för första gången. Tävlingen dag två och med den det individuella mästerskapet avgjordes i Bollebygd. Tävlingscentrum och mål var förlagt till slalombacken "Bollenkollen". Segrade gjorde Urs Flühman från Schweiz. Två Älvsborgare ingick i det svenska laget som blev femma i lagtävlingen. Det var Anders Gustavsson och Peter Grahn som placerade sig på 25:e respektive 27:e plats i det

individuella mästerskapet. VM-stafetten hade Rya åsar som tävlingsområde och Björbobacken som tävlingscentrum. Schweiz erövrade guldmedaljerna och bästa svenska lag kom åtta. Vid den avslutande banketten i stora matsalen framfördes i flera tal många tack och erkännanden till Älvsborgs regemente för en mycket väl arrangerad tävling. Älvsborgarna hade satt Borås på världskartan igen!

Ytterligare ett internationellt storarrangemang som I 15/Fo 34 varit med om att arrangera är 5-dagarsorienteringen 1986. Tävlingen hade fler än 17.000 deltagare från ett 30-tal nationer. Bland det 20-tal föreningar som arrangerade tävlingen ingick I 15 IF. Bland de föreningsmedlemmar som hade omfattande och ansvarsfulla uppgifter kan nämnas Gert Ljungblad som var chef för Centralorten (campingen), Åke Hell som svarade för samråd med alla markägare och jägare och Lennart Skoglund som var tävlingsansvarig. Regementet hade i uppdrag av Chefen för Armén att stödja arrangemanget enligt ett avtal mellan Armén (en av huvudsponsorerna) och Svenska Orienteringsförbundet. Största delen av ytorna mellan kasernområdet och Bråt fungerade som

campingplats för cirka 20.000 personer. Kasern II var inredd för förläggning av cirka 400 tävlande. Stora skjutbanan på Bråt var målplats för fjärde och femte etapperna. När det var som flest människor på finaldagen var det nästan 30.000 personer där. I regementets matsal utspisades middag till cirka 5.000 personer varje dag under en hel vecka. Dessutom stöddes arrangemanget med broar och brobyggen på fyra platser, med sambandsmateriel och personal, ett 10-tal befäl och cirka 100 värnpliktiga. I 15:s stöd och engagemang kom att ha stor betydelse för att arrangemanget blev succé.

Dessa tre exempel på tävlingsarrangemang och hur de genomförts belyser "I 15-andan", att alltid göra sitt bästa och inte lämna något åt slumpen. Det finns på flera ställen omfattande dokumentation om dessa och många fler tävlingar bland annat i Krigsarkivet, på Borås Idrottsmuseum och i Idrotts- och Skytteföreningens arkiv. Den som vill kan där läsa mycket om ära, berömmelse, spännande händelser liksom besvikelser och kuriositeter.